

### Het Kofschip

#### Beste ouders, verzorgers,

Dit is de laatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Met morgen de laatste schooldag tot 12.15 uur, is het daarna tijd voor de zomervakantie. Daar kijken wij allemaal enorm naar uit. Het was een bijzonder schooljaar.

Heel fijn is het dat wij op Het Kofschip, ook dit jaar, altijd op de hulp en inzet van ouders hebben kunnen rekenen. Van luizenpluis, extra handjes, tot hulp bij het organiseren van de activiteiten. Deze hulp en betrokkenheid is voor zowel de kinderen als het team enorm waardevol. Ontzettend bedankt daarvoor!

Wat is er nog hard gewerkt deze laatste periode. Die laatste weken voelen misschien iets 'losser', maar nog steeds leren wij heel veel. Juist door leuke dingen met elkaar te doen, sluiten wij het jaar lerend af. Zelfs van afscheid nemen, leren wij veel.

Wat we allemaal gedaan hebben en hoe wij toe werken naar het nieuwe schooljaar leest u terug in deze editie van de nieuwsbrief.

*Namens het hele team van Het Kofschip, een heel fijne zomervakantie voor iedereen!*

*Dat het een 'anders dan anders' schooljaar is geweest, is ons allemaal niet ontgaan. Deze nieuwsbrief beginnen wij dan ook 'anders dan anders', met een bericht van onze bestuurder:*

#### Bedankt!

Na een zeer roerige periode op Het Kofschip wil ik graag via deze weg iedereen bedanken die zich enorm heeft ingezet om het schip weer op koers te krijgen.

Allereerst wil ik alle teamleden bedanken die het roer recht hebben weten te houden door dagelijks met de kinderen aan hun ontwikkeling te werken. Het MT, Elma, Sanne en Christine, jullie hebben enorm hard gewerkt om de juiste beslissingen te nemen en het onderwijs goed door te laten gaan. De MR wil ik bedanken voor de betrokkenheid en kritische vragen. Caroline van Meer, dank voor je inzet vanuit het stafbureau. Alle ouders wil ik bedanken voor het vertrouwen in de school.

En last but not least, Marleen Sluijk, directeur van de Amstelschool, veel dank dat je jouw kennis en talenten ook op Het Kofschip hebt ingezet. Jouw enorme inzet voor beide scholen heeft ertoe bijgedragen dat de zware wind is gaan liggen en we weer kunnen doorvaren. Dit is een prachtig voorbeeld van wat goede samenwerking en het bundelen van krachten en kennis voor een school kan betekenen.

Geniet van jullie welverdiende zomervakantie!

Loes Buis  
Bestuurder a.i.



String art groep 3



### Kennismaken met Frederieke

Heel erg fijn dat Frederieke Slikker komend schooljaar, op interim basis, als directeur bij ons aan de slag gaat. Het team heeft al even kennis kunnen maken. Ook voor u als ouders is het prettig om kennis te maken met Frederieke. Dat gaan wij zeker doen. Na de zomervakantie plannen wij hier een datum voor en laten u dit dan weten. Samen maken we er een mooie start van het nieuwe schooljaar van!

### Één dag langer zomervakantie

Let op, wij starten na de vakantie op dinsdag 3 september! Voor de leerlingen van Het Kofschip duurt de zomervakantie dit jaar precies 6 weken + 1 dag. Maandag 2 september is een studiedag. De kinderen zijn dan nog een dagje vrij!

### Schoolspullen

Na de vakantie beginnen wij met 'verse' schoolspullen. Die hoeven niet meer zelf meegenomen te worden. Bovenschools bij Onderwijsgroep Amstelland is besloten om hier gelijkwaardige items van te maken. En dus wordt alles geregeld. Koptelefoons, etuis, mapjes, pennen, noem het maar op; het ligt allemaal klaar. Lekker makkelijk!

### Bericht van de OR

In de bijlage een bericht met toelichting over de verhoging van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2024-2025.

### Sport Zomerfeest

Zomers was het, gezellig ook én heel erg sportief! Een ding is zeker, een feestje vieren dat kunnen wij wel op Het Kofschip! Een dikke dankjewel aan de organisatie, wat fijn dat jullie dit allemaal hebben geregeld. En aan alle sportieve aanwezigen: wat goed dat jullie er waren, dat maakte het feest compleet!



### De handige handjes van groep 2

Zo leuk kan een weektaak zijn! Op de weektaak van groep 2: een armband maken. Met zeven touwtjes en een kartonnen cirkel. Door steeds naar het derde touwtje te gaan en die erover heen te trekken, maak je de kleurrijkste armbanden. Stiekem natuurlijk super leerzaam; tellen, tellen, tellen én goed voor de fijne motoriek. De armbandjes zijn niet alleen heel mooi geworden, het was ook heel gezellig om samen te maken.



### De timmer-kunst-werkplaats van groep 3

Dachten sommigen misschien dat het schoolplein werd verbouwd, was het de timmer-kunst-werkplaats van groep 3. Lekker buiten, gewoon omdat het kan. Niet zomaar timmeren, maar een leuke creatieve uitdaging: spijkertjes timmeren en daarna met touw er een heus kunstwerk van maken. Van hartjes, sterren, tot bliksemschichten. Echte string art!



### Wind in de zeilen voor groepen 7 en 8

Leren van een oud-leerling, dat is weer eens iets heel anders. En dan niet met een lesje taal of rekenen, maar leren over doorzettingsvermogen, dromen waarmaken én zeilen! Oud-leerling Jorien heeft de groepen 7 en 8 met aanstekelijk enthousiasme van alles verteld over haar sport: zeilen. En over haar grote droom; samen met haar teamgenootje Vera hoopt ze ooit de Olympische Spelen te halen. Jorien en Vera hebben niet alleen verteld over hoe leuk zeilen is, maar ook over sporten en bewegen in het algemeen. Dat doen ze uit naam van Het Yvonne van Gennip Talent Fonds, dat zich inzet om sporttalenten op weg te helpen naar de top en als missie heeft om bij te dragen aan een gezonde samenleving met sportende jeugd.



Jorien en Vera hebben de kinderen helemaal meegenomen in hun verhaal en wat erbij komt kijken als je topsporter bent. Daarna hadden ze allemaal actieve oefeningen bedacht, die met het zeilen te maken hebben. Ze hadden zelfs een Optimist zeilboot meegenomen waar de kinderen in konden zitten. Wie enthousiast is, kan een flyer ophalen over het zomerkamp zeilen op de Ouderkerker Plas.

Wat een sportieve en inspirerende ochtend! We waren ook supertrots op onze kinderen, want die lieten zich niet afschrikken door de vele regen bij de buitenoefeningen. Bikkels zijn het! Wat een mooi verhaal van onze oud-leerling en wat leuk om hierover van alles te leren! We gaan Jorien natuurlijk volgen en hopen dat ze haar Olympische droom kan waarmaken. Meer weten over de avonturen van Jorien en Vera?

Kijk dan eens op [www.hinhorstsailing.nl](http://www.hinhorstsailing.nl)



## Doordraaien naar volgend schooljaar



Een beetje spannend, maar vooral erg leuk én waardevol. Ons doordraai-uurtje naar volgend schooljaar. Want ineens ben je voor een uurtje een schooljaar ouder. Ga je van groep 2 naar groep 3, dan heb je je eigen plek: een tafel mét een laatje. In groep 4 heeft een tafel een heel andere definitie; daar worden tafels 'geleerd'. Of van groep 7 naar groep 8; zit je ineens in de laatste groep van de school. Zo is er in ieder leerjaar iets nieuws te leren en te ontdekken. Heel fijn dat we daar, zo vlak voor de zomervakantie, alvast aan hebben kunnen snuffelen!

## Vissen en Kikkers glijdend naar groep 3

Een hele stap, of eigenlijk een hele glijd, van groep 2 naar groep 3. Traditie getrouw maken wij daar een feestelijke happening van, het afscheid van de Vissen en de Kikkers groep. Klaar om het 'diepe' in te glijden!

## Nog één keertje vlammen!

Daar gaan ze, onze groep 8 leerlingen. Met een beetje pijn in ons hart gaan wij ook deze groep loslaten. Klaar voor de volgende stap. Nog een laatste keer hebben we van de kinderen kunnen genieten. Met de musical *Vlam in de pan* hebben ze staan vlammen op het podium van Het Kofschip. Wat hebben ze een geweldige musical gespeeld met elkaar. Daar waar dingen even anders gingen dan geoefend, hebben ze dat geweldig met elkaar opgelost. Dat zegt iets over het groepsgevoel en de prestatie die ze met elkaar wilden leveren. Drie keer hebben ze de musical op mogen voeren: in de ochtend voor de groepen 1 t/m 4, 's middags voor de bovenbouw en genodigden en in de avond dan echt de allerlaatste keer vlammen voor de ouders en opa's en oma's en met het officiële afscheid. Met voor iedere leerling het getuigschrift en een persoonlijke speech. Dat hiermee een eind is gekomen aan de tijd op Het Kofschip, beseften de kinderen maar al te goed. De afgelopen dagen zijn er flink wat tranen gevallen toen doordrong dat het echt afgelopen was.

Wat hebben jullie het goed gedaan en wat was het leuk, met een lach en een traan laten wij deze kanjers gaan.



**De sterren van groep 8 vereeuwigd op het schoolplein!**



Dat het team van Het Kofschip van onze kinderen echte sterren maakt, werd tijdens de eindmusical ook nog eens bevestigd. Daar stonden ze als stralende sterren!

Om het team voor alle mooie jaren te bedanken ligt er op het schoolplein nu een Hollywood Tegel met hun namen erop. Een cadeau van de klas aan de school. Een mooie blijvende herinnering! De kinderen van groep 8 hopen hiermee een traditie ingezet te hebben voor de volgende groep 8-ers. Zodat er een heuse Het Kofschip Walk of Fame zal ontstaan.

Wat een prachtig afscheidscadeau. Daar zijn wij heel blij mee!

*Tip: de Tegel is te bestellen bij gozi.nl*

**In de herhaling:**

**Lekker lezen in de zomer? Koop je vakantieboek bij Sprey!**

**Daar help je de schoolbib met!**

Lekker lezen in de zomervakantie? Koop dan je boek voor 20 juli a.s. bij Sprey. Of je nou een leuk, mooi, spannend of vrolijk boek leest, het stimuleert de taal- en leesontwikkeling. Maar dat niet alleen, koop je jouw boek bij Sprey dan gaat er ook nog een bijdrage naar de schoolbibliotheek. En laten wij die nou volgend schooljaar gaan vernieuwen.

Hoe werkt het? Geef bij het afrekenen aan dat je op Het Kofschip zit en dan doet Sprey de rest. Alle kassabonnetjes worden bij elkaar opgeteld. Hiervan gaat 10% van het totale bedrag naar onze school om nieuwe boeken aan te schaffen voor de schoolbibliotheek.



Twee vliegen in 1 klap; de kinderen blijven lekker lezen in de zomervakantie en onze bibliotheek krijgt een mooie aanvulling op het boekenbudget!

**Kalender**

		September
Ma	2	Studiedag
Di	3	Eerste schooldag na de vakantie



Het team van Het Kofschip wenst iedereen een zonnige zomer! Tot dinsdag 3 september!

